

De vriendschappelijke uitwisseling

Het was ergens eind 2007. Ik stond met een collega even sociaal te babbelen, hij vertelde vol enthousiasme dat hij een behoorlijk fanatiek lid is van een klimvereniging in Venlo, op klimtoren de Fliegerhorst op de hei. Waarop ik vertelde dat ik lid ben van karatevereniging Harado in Venlo en dat ik elke maandagavond langs de klimtoren kom als ik naar de training ga. Ik stelde spontaan voor om eens een vriendschappelijke uitwisseling te organiseren. Waldo, mijn collega pakte spontaan de telefoon en ging bellen. Een half uur later kwam hij terug en zei: "Prik maar een datum, bij voorkeur in het voorjaar of de zomer want dan zijn de dagen langer.", zo is het gekomen.

Klimmers verdedigen zich

Maandag 3 maart 2008 was het zover, de klimclub kwam op bezoek bij Harado Venlo. Ze waren vertegenwoordigd met 18 personen. Er werd een strak programma afgewerkt in de vorm van een workshop. De workshop werd verzorgd door Piet, Riccardo en ondergetekende.

De mensen van de stichting klimtuin Fliegerhorst, oftewel zoals wij ze noemen 'de klimclub', waren zeer enthousiast. Het was voor ons erg leuk om deze workshop te verzorgen. Er werd weinig gepraat maar des te meer geluisterd en actief meegedaan. Uiteraard werd er soms een grapje gemaakt, dus het was identiek aan een training. Aan het eind van de workshop hebben we nog met z'n drieën een synchroon kata gelopen. De mensen waren behoorlijk onder de indruk van onze sport. Vervolgens werden we nog uitgenodigd voor een drankje in hun clublokaal, maar hier konden we op dat moment niet verder op in gaan. (We wisten toen nog niet hoe hun clublokaal er uit zag...).

Dinsdagmorgen vertelde Waldo nog over de ervaringen van de mensen. Voor hen was het een geweldige avond geweest waar ze zo weer opnieuw aan mee zouden doen.





Karateka's klimmen

Toen was het zover. Na inventarisatie wanneer wie zou kunnen werd er een avond geprikt, het werd 16 mei. We zouden op de klimtoren de Fliegerhorst na een korte briefing een klimworkshop krijgen met aansluitend barbecue, echter gezien de tijd werd de barbecue veranderd in snacks. Het drinken bleef wel zoals gepland. Het was van onze kant leuk om met 18 leden ter plekke aanwezig te zijn, ook de klimclub was goed vertegenwoordigd en het leuke was dat wij

(de trainers) al een stuk herkenning hadden naar de leden van de klimclub.

Enfin, na een korte briefing ging het hands-on, eerst een tuigje aan en daarna de helm op, net echt. We waren via de trap naar boven gegaan en zouden aan een touw naar beneden gaan. Van beneden uit leek het niet zo hoog, echter schijn bedriegt van boven uit leek het best wel diep. Voor mij en misschien wel voor meerdere was bij de opmerking "je kunt nu uitstappen" toch een hele stap, daar hang je dan aan een touwtje. Je moet gewoon vertrouwen hebben in het materiaal.

Eenmaal beneden aangekomen was het eigenlijk best wel leuk. Wat je nog meer ziet is de kwaliteiten van mensen, we hebben best wel een paar klimgeiten bij onze vereniging. Of niet Jeroen!? Jeroen heeft bijna alles beklommen wat er was, en in ieder geval nagenoeg alle diverse klimtechnieken gedaan. De rest van Harado heeft abgeseilt, geklommen, klettersteigen, gependeld en gebolderd. Maar Jeroen heeft ook nog met klimijzers tegen een houten wand opgeklimmen, dit moet een ijswand simuleren. Gezien de reacties van eenieder was het een zeer geslaagd project. Nadat wij allemaal van ons tuigje en helm ontdaan waren kregen we nog een demonstratie van enkele leden van de Fliegerhorst, ook dit was erg indrukwekkend. Inmiddels was de schemering al ingetreden en gingen we in hun clublokaal wat drinken, erg gezellig allemaal. Ook de verhalen en gesprekken die plaats vonden, iedereen was zeer tevreden. Er werd voorgesteld om dit over een jaar nog eens voorzichtig te herhalen. We zullen zien.

Mij rest om iedereen te bedanken voor zijn bijdrage en aanwezigheid aan deze geslaagde vriendschappelijke uitwisseling.

Peter Wilbers

